

Aydınlanan

Minik KALPLER

Yazan-Çizen: Bahattin ATAK





Yayın Danışmanları:

Niyazi ERSOY (Eskişehir İl Müftüsü)

Osman TIRAŞCI (Diyanet İşleri İnsan Kay.Gen. Mdr.)

Ali Osman ORUM (Eskişehir İl Müftü Yrd.)

Bu eserin telif hakları BAHATTİN ATAK'a aittir. Baskı, alıntı ve kopya edilemez.

AHLÂKI GÜZEL OLAN HER YAŞTA GÜZELDİR

Hayatımızın neşesi ve anlamı onlar; üzerine itinayla titrediğimiz çocuklarımız. Dünya'ya teşrifleriyle dünyamızı değiştiren, yaşam felsefemize özel bir rota çizen, gözümüzün nurudur onlar. Tertemiz kalbi ile çocuklarımız saf işlenmeyi bekleyen kıymetli bir cevher gibidirler.

Eğer o iyiye alıştırılır, iyilik gösterilirse iyilik üzere büyürse, dünya ve ahirette mes'ud olur. İşte bu manada hiç şüphe yok ki, nesillerin iyi yetiştirilmesinde en birinci vazife anne ve babalara düşmektedir. Öyle ise sevgili anneler ve babalar! İncamız çerçevesinde çocuklarımıza en iyiyi ve en güzel sunmak, onlara Yüce dinimiz İslâm'ın bizlere emir ve yasakları çerçevesinde güzel ahlâkı, edeb ve adabı, sevgi ve saygıyı aşılayabilmek için gelin seferber olalım.

Sevgili çocuklar!
Sizleri çok seviyoruz. Sizleri bize bahsettiği için, Yüce Allah'a şükrediyoruz. Yüzünüzdeki en küçük tebessüm bizlere her türlü derdi ve sıkıntıyı unutturabilecek güçte. Gerek eğitim ve öğretim sürecinde gerekse yaz tatillerinizde; Yüce dinimiz İslâmi, Kitabımız Kur'an-ı Kerîmi, İman Esaslarını öğrenbilme mücadelesi ve inancıyla tatlı bir telaş içerisindeyiz.

Sizler için hazırladığımız "Aydınlanan Minik Kalpler" isimli bu güzel kitapta varoluşumuzun sebebi ve hikmetlerini öğrenecek aynı zamanda ise İman Esaslarını sizlere en sade ve en güzel biçimde anlatmaya ve aktarmayı ümit ediyoruz. Her birinizi ayrı ayrı kutluyor ve gözlerinizden öpüyoruz.

Selim Yağcı
Bilecik Belediye Başkanı





Sevgili Çocuklar,
Çevrenize bakın. Renk renk büyük insanlar var.
Parklarda, bahçelerde, dağlarda değişik değişik çiçekler, otlar, ağaçlar var.
Bu çiçekler ve ağaçlar arasında uçuşan arılar; böcekler var.
Derelerden şırl şırl akan sular, gökten şakır şakır yağan yağmurlar var.
Hiç düşündünüz mü?
Bütün bunları acaba kim yaptı?
Renk renk çiçeklere bu renkleri ve güzel kokuları kim verdi?
Sürekli akan suları kim, nereden getirdi?
Gökten yağın yağmurları gökyüzünde kim



ve nasıl oluşturdu?
Bu değişik ağaçları kim büyüttü?
Sayısını bile bilemediğimiz yıldızları gökyüzüne kim serpiştirdi?
Bir de kendinize bakın!
Aynada kendinizi görün ve düşünün:
Size bu güzelliği kim verdi?
Gözlerinizi, burnunuzu, ağızınızı, kulaklarınızı yerli yerince kim yerleştirdi?
Başınızdaki sık ve gür saçınızı gördünüz mü?
Bir tel saç dökülse, onu tekrar yerine koyamazsınız. Peki, bütün saçlarınızı baştan kim dikti? Dökülenleri kim yeniledi?
Ellerinize, kollarınıza, ayaklarınıza, parmak-



larınıza bakın! Ayaklarınızla yürüyor, ellerinizle de tutuyorsunuz. Hiç ayaklarınızla tutmayı, ellerinizle de yürümeyi denediniz mi? Denesenez de yapamazsınız.
Bütün organlarınız da böyledir. Gözlerinizle görüyor, kulaklarınızla da işitiyorsunuz. Burnunuzla koku alıyor, ağızınızla da yemek yiyor ve su içiyorsunuz. Çünkü her organın kendine göre özelliği vardır.
Bütün bu özelliklerle organlarımızı ve bizi kim yarattı?
Gözlerimizle görmeyi, kulaklarımızla işitmeyi kim öğretti? Hiç düşündünüz mü?
İşte bütün bunları ve her şeyi yaratan bir tek varlık var, sevgili çocuklar Ona Allah denir.



Dünyamızı aydınlatmak ve ısıtmak için güneşi yaratan Allah'tır.

Gece vakti gökyüzünü ay ve yıldızlarla süsleyen Allah'tır.

Bize ve de bütün organlarımızı veren ve koruyan Allah'tır.

Kurumayan ırmakları, dibi görünmeyen denizleri yaratan Allah'tır.

Dağları renk renk ormanlarla donatan Allah'tır.

Bize bütün canlılara can veren yalnız Allah'tır.

Gelin birlikte düşünelim:

Çamura basan bir insan, kuru yere bastığı

zaman iz bırakır; değil mi?

Bu iz, oradan geçen birinin olduğunu ispatlar.

Bir tekerlek izi de oradan bir otomobilin geçtiğinin işaretidir.

İşte sevgili çocuklar;

Yıldızlarla süslü gökyüzü de, o yıldızları yapan Allah'ı kanıtlar.

Dağlarla ve derelerle dolu olan yeryüzü de, bunları yapan bir Allah'ın olduğunu ispat eder.

Bunları Allah yapmasıydı, hiç kendi kendilerine olurlar mıydı?

Hiçbir şey kendi kendine var olmaz. Bir masayı, bir sandalyeyi yapan bir usta vardır.

Şüphesiz bu dünyayı da yapan ve yaratan bir büyük usta olmalıdır. O da Allah'tır.

Masayı, sandalyeyi yapan usta (marangoz) sonradan doğmuştur. Diğer bütün canlılarda olduğu gibi zamanı gelince de ölecektir.

Fakat sevgili çocuklar Allah böyle değildir. O doğmamış ve doğurulmamıştır. Yani onun başlangıcı yoktur.

Başlangıcı olmadığı gibi sonu da olmayacaktır.

Çünkü her şeyi yaratan Allah ölümsüzdür. O, her zaman ve her yerde vardır.



Sevgili çocuklar.
Yolcularla dolu bir uçak düşünün.
Denizde yüzen bir gemi veya yolda giden bir otobüs düşünün.
Bunlar nasıl gidiyor? Daha önce hiç düşündünüz mü?
Uçak pilotsuz uçar mı?
Gemi kaptansız, otobüs de şoförsüz gider mi?
Elbette gitmez!..
Peki, büyük dünyayı döndüren, götüren, yürüten kim?
Gece ve gündüzü çeviren kim?
Bir de çevrenize bakın. Canlı ve cansız pek çok varlık görürsünüz.

İnsanlar; hayvanlar, dağlar; taşlar bu varlıklardandır. Aynı ayrı ve farklı özellikleri olan bu varlıklara hep hayret ederiz değil mi? Dağları, dereleri, ovaları, yaylaları, denizleri gördüğümüz zaman her birisinin ayrı ayrı görevleri olduğunu anlıyoruz. Mesela güneşin görevi başka, ayın görevi başkadır. Ağacın görevi başka, otların görevi başkadır. Ayrıca güneşe, aya, insana ve diğer varlıklara baktığımızda aralarında şaşmaz bir denge görürüz. Sözelimi güneş aya çarpmıyor, yıldızlar da birbirleriyle çarpışmıyor. Aklimızla ve deneylerimizle anlıyoruz ki bu

şaşmaz dengeyi kuran bir yaratıcı vardır. Bu yaratıcı ise Allah 'tır. Bu isim, yüce yaratıcının, yani Allah'ın özel ismidir. Ondaki başka hiç kimseye ve hiçbir şeye Allah ismi verilmez. Bütün insanlar, kutsal ve yüce varlığa inanma gereğini duyarlar. Bu özellik, insanın yaratılışında vardır. Her insan, her zaman bu inançla yaşamıştır. Şüphesiz sizler de böylesiniz. Sizler gibi herkes, daima çok güçlü, yüce bir varlığa inanmak ve ona sığınmak ister. Meselâ, o yüce varlığın bizi korumasını isteriz. Ona güvenir, ona sığınırız.



İşte sevgili çocuklar, bizi koruyan o yüce varlık, Allah'tır.

Bizi ve her şeyi yaratan O'dur.

Allah, her şeyi yarattığı gibi, her şeyi de bilir.

Onun gücü sınırsızdır.

Allah, tektir Onun ortağı, yardımcısı, eşi ve benzeri yoktur.

O, hiçbir şeye benzemez:

İnsana benzemez.

Hayvana benzemez.

Diğer varlıklara benzemez.

Çünkü Allah benzersizdir.

Biz Allah'ı göremeyiz. Fakat o, bizi daima görür.

Biz onu bütün varlıklardan daha çok severiz.

Hatta onu kendimizden de çok severiz.

Çünkü bizi yaratan Allah'tır. Bize sağlık veren Allah'tır. Yiyeceklerle, içeceklerle ve daha pek çok güzelliklerle bizi donatan Allah'tır.

Allah'a inanan insan, onun büyüklüğünü ve yüceliğini anlar.

O'na inanmaktan dolayı mutlu olur. Gönlü huzurla ve sevgiyle dolar İyi ve örnek bir insan olur.

Şu hâlde sevgili çocuklar;

İyi ve örnek bir insan olmak, Allah'a inanmakla olur.

Bunun için biz, Allah'a inanırız.

O'nun her emrini yapmaya çalışırız.

Yapmamızı istemediği davranışlardan da kaçınırız.

Çünkü Müslüman olmanın birinci şartı; Allah'a inanmaktır.

O'nun varlığına inanmaktır.

O'nun birliğine inanmaktır.

O'nun büyüklüğüne ve gücüne inanmaktır.



M ELEKLERE İMAN

Sevgili çocuklar.

Yüce Allah, her varlığı yaratmış. Bu varlıkların içinde melek adı verilen yaratıklar da varmış.

Bunu bize Allah söylüyor.

Allah'ın söylediği her şey de kesinlikle doğrudur.

Meleklerin diğer varlıklardan farklı özellikleri varmış.

Biz, kuşları ve ağaçları görürüz. Fakat melekleri göremeyiz. Çünkü melekler nurdan yaratılmışlardır. Bizim gözlerimiz melekleri göreceğimize değildir.

Dünyamızda her canlının görevleri vardır. Meleklerin de görevleri vardır.

Onların görevleri Allah'a itaat etmektir O'na ibadet etmektir O'na karşı görevlerini yaparlar.

Bunun için melekler, hep Allah'ın emrine uyarlar, hiç günah işlemezler. İnsanlar gibi de uyumazlar. Gece gündüz uyanık kalırlar.

Allah'a karşı görevlerini yaparlar.

Bazı meleklerin önemli ve özel görevleri vardır.

Bu görevleri onlara Allah vermiştir.

Meselâ, Cebrail adında büyük bir melek vardır.

Bu melek Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırır.

Büyük meleklerden Mikâil adında bir melek de vardır.

Bu da, tabiat olaylarını yönetir.

Meselâ; rüzgârın esmesi, yağmurun yağması gibi olaylar Mikâil'in yönetiminde olur.

Azrail adındaki büyük meleğin görevi ise; can almaktır.

Çünkü her canlı mutlaka ölür. Canlı varlıklar ölecekleri zaman Azrail gelir, onların canlarını alır. Böylece görevini yapar.



Bütün insanlar öldükten sonra İsrafil adlı melek, “Sûr”a ikinci defa üfürür. Boru şeklindeki “Sûr”un sesini işiten bütün ölümler dirilir ve meydana toplanırlar.

İşte bu dört meleğe, büyük melekler denir. Çok, ama pek çok sayıda melek vardır. Bunların hepsinin isimleri ve görevlerini biz bilemeyiz. Büyük meleklerden başka sadece birkaç tanesini biliriz.

Meselâ; her insan için görevlendirilmiş, “Kiramem Kâtibin” adı verilen iki melek vardır. Bunlar bizim yanımızdan hiç ayrılmazlar.

Biri bizim sağ omuzumuzda, diğeri de sol omuzumuzda durur.

Yaptığımız iyi işleri sağ omuzumuzdaki me-

lek yazarlar.

Sol omuzumuzdaki melek de kötülükleri ve günahları yazar isimlerini bildiğimiz meleklerden Münker-Nekir melekleri de vardır. Bunların da görevleri başkadır.

Ölen her insan mezara konduğu zaman, bu melekler gelip onu sorguya çekerler. Onu yaratan Allah’ı biliyor mu? Peygamberini, dinini tanıyor mu? diye...

Bunun için bunlara “Sorgu Melekleri” denir.

Kısaca sevgili çocuklar;

Bütün melekler nurdan yaratılmışlardır.

Bunun için gözle görülmezler.

Yemezler,

İçmezler,

Yatıp uyumazlar,

Evlenmezler,

Erkek ve dişi değildirler.

Yerde, gökte ve her yerde bulunurlar.

Daima Allah’ı anarlar. Onun emirlerini yerine getirirler.

Bazı kitaplarda veya değişik yerlerde meleklerle benzetilen kanatlı kadın resimleri görebilirsiniz. Hatta İbrahim peygambere, oğlu İsmail’in yerine kurbanlık koç getiren melek resmi bile görmüşsünüzdür. Bunların meleklerle hiçbir ilgisi yoktur.



Çünkü onların belli şekilleri, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Bu resimler; tamamen hayal ürünüdür.

Bunları uyduranlar genellikle Hıristiyan'dır. Bizler ise çok şükür Müslüman'ız.

Bizim yüce dinimiz, manevî varlıkların resimlerini yapmayı doğru bulmaz.

İşte sevgili çocuklar!

Melekleri, bu şekilde bilmek gerekir Meleklerin varlığına inanmak, imanın temel şartlarındandır.

Her Müslüman, meleklerin varlığına inanmalıdır.

Çünkü bu, Allah'ın emridir.

KİTAPLARA İMAN

Sevgili çocuklar!

Biz inanıyoruz ki; Yüce Allah, her devirde insanlara kitaplar göndermiş. Onları okusunlar; öğrensinler diye. Nasıl yaşayacaklarını bilsinler diye.

Yüce Allah'ın bütün emirleri bu kitaplar içinde toplandı. Cebrail adındaki büyük melek, bunları peygamberlere getirdi. Peygamberler de Allah'ın kitaplarını insanlara öğrettiler.

İnsan akıllı bir varlıktır. Her şeyi akıllı ile bileceğini zanneder. İyiyi kötüden, güzeli çir-

kinden ayırabileceğini zanneder. Halbuki aklın da bilemeyeceği, anlayamayacağı pek çok şeyler vardır.

Öyle şeylerdir ki sevgili çocuklar; Allah, kitaplarını gönderip öğretmeseydi bunları insanlar bilemezlerdi. Akılları ile onları anlayamazlardı.

Meselâ;

Allah kim?

Nasıl?

Nerede?

Ne yapar?

Ona nasıl kulluk yapılır?

Ona karşı görev ve sorumluluklarımız ne?



Diğer varlıklarla aramızda fark var mı?
Varsa nedir?

Biz bu dünyaya niçin geldik?

Nereden geldik?

Nereye gideceğiz?

Ölümden sonra neler olacak?

İşte sevgili çocuklar!

Allah, kitaplar göndermeseydi aklımızla biz bunları bilemezdik. Anlayamazdık.

Yüce Allah, kitapları vahiy yolu ile peygamberlere gönderdi.

Vahiy, yalnız Allah tarafından sunulan gizli ve özel bir haberleşme şeklidir. Bazen rü-

yada, bazen de uyanık iken Allah peygamberine vahiy gönderir.

Çoğu zaman, Allah peygambere vahiy gönderirken Cebrail adındaki meleği aracı olarak görevlendirir.

Cebrail, vahiy Allah'tan alır ve peygambere getirir. Peygamber de onu insanlara anlatır.

Yüce Allah'ın bütün emirleri işte böyle gelmiş peygamberlere ve insanlara...

Her peygambere gönderilen tüm vahiyler, bir kitapta toplanmış ve insanlar, o kitabın içinde bulunan emirlere göre yaşamışlar. Değişik devirlerde, değişik peygamber-

ler gelmiş. Bu peygamberlerin ilki Hazreti Âdem, sonuncusu ise bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir.

Bazı peygamberlere küçük, bazılarına da büyük kitaplar verilmiş.

Bizim peygamberimize gönderilen kitap, Kur'an-ı Kerim'dir:

Bu kitapta yazılanlar, Allah'ın sözlereidir.

Hazreti peygamberimizden günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'in hiçbir kelimesi, hiçbir harfi bile değişmemiştir.

Daha önceki peygamberlere gönderilen kitaplar; zamanla insanlar tarafından değiştirilmişti.



O kitaplar; yeniden insanlar tarafından yazılmış.

Hâlbuki bizim kitabımız Kur'an-ı Kerîm hiç değişmemiştir.

Kur'an-ı Kerîm, nasıl yaşamamız gerektiğini öğretir. Ahlâklı olmayı, iyi, dürüst ve temiz olmayı bize öğretir.

Büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi öğretir.

Allah'ı tanıtır.

Dünyayı tanıtır.

Ölümden sonraki hayatı tanıtır.

Her Müslüman, Kuran-ı Kerîm'i öğrenmeli ve okumalıdır. Ona saygılı olmalıdır. İçindeki sözlerin, Allah sözü olduğunu bilmeli ve

onu anlamaya çalışmalıdır. Sonra da emirlerine ve yasaklarına göre yaşamalıdır. Biz Müslüman'ız. Allah tarafından gönderilen bütün kitaplara inanırız. Bu şekilde inanmamız, imanın temel şartlarından biridir. Buna da "Kitaplara iman" adı verilir.

Şu halde sevgili çocuklar!

Bütün peygamberler Allah tarafından gönderilen tüm kitaplar gerçektir. Onlardan şüphe etmemek gerekir.

Ancak o kitaplar, zamanla kayboldukları için, günümüze kadar gelmiş olan son ve tek kitap, Kuran-ı Kerîm'dir.

O, hiç bozulmamıştır, kaybolmamıştır. O, bizim kitabımızdır.

PEYGAMBERLERE İMAN

Sevgili çocuklar!

Geçmiş zamanlarda, dünyada öyle değişik topluluklar yaşamış ki; bunlar bazen yollarını sapıtmışlar. Birbirlerine düşman olmuşlar. Savaş yapmışlar. Canavarlaşmışlar. Bazen de ne yapacaklarını şaşırılmışlardır. Bunun üzerine Yüce Allah, her toplumun içinden güvenilir, iyi bir insan seçti. Onu eğitti.



Sonra da onu kendi toplumuna elçi olarak gönderdi.

Yüce Allah tarafından seçilip gönderilen bu güvenilir ve iyi insanlara peygamber denir. Zira peygamber, elçi demektir. Haberci demektir.

Peygamberler, Allah'ın seçkin kullarıdır.

Onlar, Allah 'm emirlerini insanlara öğrettiler.

Çünkü eski devirlerde çoğu insanlar, inançlarını kaybettiler, kendilerini yaratan Allah'ı unuttular. Birbirlerine karşı sevgi ve saygı göstermez oldular. Güçlü olanlar güçsüzleri ezdiler.

İşte sevgili çocuklar!

Böylece şaşırılmış olan toplulukları uyarmak için Yüce Allah, pek çok peygamber gönderdi.

İlk gönderilen peygamber, ilk insan Hazreti Âdem'dir. Son gönderilen peygamber ise, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)dir.

Bu iki peygamber arasında nice peygamberler gönderildi. Fakat her defasında da insanlar yine yollarını şaşırdılar. Bunun için de onlara yeni yeni peygamberler geldi.

Meselâ sevgili çocuklar, öyle zamanlar oldu ki; insanlar Allah yerine ineklere, buzağılara

tapındılar. Elleri ile yaptıkları taşlara, ağaçlara ibadet ettiler Ateşe, güneşe tapındılar. Öyle zamanlar da oldu ki; kardeş kardeşi öldürdü...

İnsanlar Allah'ı unutup, sihirbazlara inandı...

Hatta bazı insanlar, kendilerinin tanrı olduklarını söyler oldu. Kendilerine ibadet edilmesini istediler.

Bunun için bazı devirlerde insanlar, Allah'ın gazabına uğradılar.

Bazen denizlerde, sellerde boğuldular.

Bazen de fırtınalar, kasırgalar arasında can verdiler.



Allah 'ı tanımadıkları için bazı toplumlar bulaşıcı hastalıklarla yok oldular. Bazıları da yağmursuz, ekimsiz, yiyeceksiz kaldılar. Açlıktan kırıldılar. Bütün bunlar, Allah tarafından onlara verilen birer ihtar. İşte, Yüce Allah, insanlara yol göstermeleri için peygamberlerini gönderdi. Çünkü peygamberler kendi toplumlarında saygın kişilerdir. Herkes onlara güvenir, sözlerine inanır, arkalarından gider. Peygamberler doğru sözlüdürler. Kesinlikle yalan söylemezler. Kimseyi aldatmazlar.

Allah'ın emirlerini bildirme de cesurdurlar. Korkak değildirler. Gizli ve açık hiçbir günah işlemezler. Üstün yetenekli, akıllı ve zekidirler. Çalışarak peygamber olunmaz sevgili çocuklar! Çünkü fazla bilgi, üstün ahlâk, peygamber olmaya yetmez. Gece - gündüz ibadet edilse bile bununla peygamber olunmaz. Allah kimi dilerse, onu peygamber seçer. Yüce Allah tarafından seçilen peygamberlerin görevi, Allah'ın emirlerini insanlara bildirmektir. Onun yasaklarını anlatmaktır. Bu bildirdiklerini yaşamaktır Başkalarına da

önder ve örnek olmaktır. Kısaca sevgili çocuklar! Her topluma Allah tarafından bir peygamber gönderilmiştir. Bizim peygamberimiz de Hazreti Muhammed (s.a.v.)' dir. O, son peygamberdir. O'ndan sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. İşte, bunu bilmek ve bu şekilde inanmak her Müslüman için şarttır. Çünkü peygamberlere iman, imanın temel şartlarından. Peygamberlere inanmayan kimse ise Müslüman sayılmaz.



AHİRET GÜNÜNE İMAN

Sevgili çocuklar!

Hepiniz biliyorsunuz;

İnsanlar doğar, yaşar ve ölürler.

Doğum ile ölüm arasında geçen bu zamana "Dünya Hayatı" denir.

Biz inanıyoruz ki, ölümden sonra da ikinci bir hayat vardır. Ona da "Ahiret Hayatı" denir.

Her ölü mezara konunca, onun ahiret hayatı başlar.

Ve bu hayat sonsuza kadar devam eder. Çünkü ahiret hayatında ölüm yoktur.

Tekrar dünyaya dönüş de yoktur.

Bu bilgileri bize Allah, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed de aynı bilgileri öğretmiş.

Allah ve peygamberimiz doğru söyler.

Onlar kesinlikle yalan söylemezler.

Biz de onların söylediklerinin doğru olduğuna inanırız.

İnancımıza göre insan öldükten hemen sonra "Münker" ve "Nekir" adındaki iki melek gelir.

Ona inanç temellerini, bilmesi gereken din bilgilerini sorarlar Meselâ:

Rabbın kim?

Peygamberin kim?

Dinin, kitabın hangisidir?

Bu sorulara doğru cevap verenler rahat, mutlu ve huzurlu bir hayat sürecekler. Doğru cevap veremeyenler ise, mutlu ve huzurlu olamayacaklar.

Bu mezar hayatı, dünyadaki tüm insanlar ölünceye kadar devam edecektir.

Bütün insanlar öldükten sonra, hepsi yeniden dirilecekler. Mahşer adı verilen bir alanda toplanacaklar.

İşte bu güne "Ahiret Günü" veya "Hesap Günü" adı verilir.



O gün herkes dünyada yaptığı işlerin hesabını verecek. İyi işler yapanlar ödül alacak. Kötü işler yapanlar ise ceza görecekler. Çünkü Ahiret günü, hesap günüdür.

Daha önce “Meleklerle İman” konusunda görmüştünüz. Her insanın sağ ve sol omzunda birer melek vardır. Yaptığı iyi işleri sağ omuzdaki melek yazar Kötü işleri de sol omuzdaki melek yazarmış.

İşte sevgili çocuklar.

Hesap gününde, meleklerin yazdıkları bu amel defterleri sahiplerine verilecek.

O zaman herkes, kendi defterine bakacak ve dünyada iken ne yapmışsa hepsini o defterde görecek. Okuyacak. Çünkü o defterde eksik bir şey olmaz.

O'na yalan da yazılmaz.

Şu hâlde öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak gerekir. İnsanın eti, kemiği çürüyüp toprak olduktan sonra tekrar bir araya gelecek.

Başlangıçta Allah, nasıl insanı yaratmışsa, ölümden sonra da onu aynı şekilde diriltecektir. Bu diriliş gününe “Kıyamet Günü” denir. O gün insanların yaptıkları işler tartılacak.

İyilikleri ağır gelenlerin amel defterleri sağdan verilecek. Kötülükleri ağır gelenlerin defterleri ise, soldan veya arka taraftan verilecek. Yani dünyada iken iyilik yapanlar orada mutlu olacaklar. Allah'a ve inanç temellerine inananlar, huzurlu olacaklar. İyilik yapanlar, kimseyi incitmeyenler, saygılı olanlar sevinecekler. Fakat dünyada iken kötülük yapanlar mutsuz olacaklar.

Allah'a ve inanç temellerine inanmayanlar, huzursuz ve kızgın olacaklar.

Başkalarının hakkını yiyenler, saygısız ve hırçın olanlar, yaptıklarına pişman olacaklar.



Ancak o zaman pişmanlık fayda veremeyecek. Çünkü artık dünyaya tekrar dönüş yoktur.

Kim ne yapmışsa onunla yetinecek.

İyi insanlar Allah ile peygamber ile sevdikleriyle beraber olacaklar.

Kötü insanlar ise cezalarını çekecekler.

Bakınız bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor:

“Kim dünyada iken azıcık bir hayır, bir iyilik işlerse; öbür dünyada onun mükâfatını görecek. Kim azıcık bir kötülük işlerse de onun cezasını çekecek.”

Şu hâlde sevgili çocuklar!

Mademki biz Müslüman'ız, öyleyse Ahiret'e inanalım.

Öldükten sonra dirileceğimize inanalım. Öbür dünyada mutsuz ve huzursuz olmak için de iyi ve hayırlı iş yapmaya çalışalım.

Sevgili çocuklar!

Yüce Allah, imanlı ve iyi iş işleyen insanların Ahiret hayatında cennete gireceklerini bildirmiş.

İnanmayan ve kötülük yapanların da cehennemlik olduklarını buyurmuş.

Kısaca söylemek gerekirse, inanç temellerine inanan herkes cennete gidecek. İnanmayan da cehenneme gidecek.

Peki, cennet ve cehennem nedir? Nasıl yerdir, bilir misiniz?

Cennet yeşillikler bölgesidir.

Meyveli bağlardır.

Sık ve gür dallarla, yapraklarla gölgeli yerdir.

Şırlı şırlı akan sularla, süslü, bağılık, bahçelik yerdir.

İnançlı insanın istediği her şeyin bulunduğu ödül yeridir.

Mükâfat yeridir.



Cehennem ise, derin çukurlardır.
Kuyulardır.
Uçurumlardır.
İnançsız insanın ceza yeridir.

Sevgili çocuklar!
Her Müslüman, öldükten sonra cennete girecek.
Sizler de gireceksiniz.
Çünkü siz Müslümansınız.
Allah'a inanıyorsunuz, inanç temellerinin hepsine inanıyorsunuz, bakınız sizler için cennette neler var?

Cennette her türlü meyveler, sebzeler var.
Bu meyveler ve sebzeler bizim bildiğimiz dünya meyvelerinden çok daha tatlıdır.
Daha güzeldir.
Daha çekicidir.
Salkım salkım, dizi dizi, dallarından aşağıya sarkmış olan bu meyveler, görenlerin iştahını açar.
Cennette daha neler neler var!
Gül bahçeleri ve kokulu her türlü çiçekler de var.
Her türlü yemekler, etler, içecekler var.
Çeşit çeşit tükenmez nimetler var.
Nar suları, meyve suları, kuş etleriyle do-

natılmış sofralar var.
Altın ve gümüşten yapılmış saraylar var.
Kısaca cenneti, dünya bilgisi ile görgüsü ile anlatmak mümkün değildir.
Cennetin nimetleri sayılamayacak kadar çoktur.
İnsan onları hayal bile edemez.
Orada üzüntü yoktur.
Orada kavga yok, gürültü yoktur.
Orada ölüm yok.
Orada yaşlılık yoktur.
Orada herkes genç olacak.
Oraya yalnız inanmış olanlar girecek.



Peki, sevgili çocuklar.
Ya “Cehennem” nasıldır?

Orada neler var?

Oraya kimler girecek?

Cehennem, Allah tarafından tutuşturulan bir ateştir.

Bu ateş hiç sönmez. İçine düşeni yakar.

O, kaynayan bir sudur.

Allah’a ve imanın şartlarına inanmayanların akıbetleri ne yazık ki cehennemdir.

Dünyada iken kötülük yapanlar, başkasının hakkını yiyenler de cehennemden kaçışları yoktur.

Cehenneme girenler, dünyada yaptıklarına pişman olacaklar.

Oradan çıkmak isteyecekler.

Fakat cezaları bitmeden kimse oradan çıkamayacak.

Özellikle Allah ‘a inanmayanlar oradan hiç çıkamayacaklar.

Cehennemin üzerinde “Sırat Köprüsü” adında bir köprü vardır

Cennetlik olanlar, Sırat Köprüsü’nden rahatça geçip cennete girecekler.

Diğerleri ise köprüden geçemeyecekler.

Aşağıya, cehennemin içine düşecekler. Çünkü Sırat Köprüsü cennetlikler için genişleyecek.

Cehennemlikler için ise daracık olacak.

Sevgili çocuklar,

Allah’a inanın, cennete girersiniz.

Sevdiğiniz ve istediğiniz her şeyi orada bulursunuz.

Sonu gelmeyen Ahiret hayatında mutlu olursunuz.

Ceza değil, ödül alırsınız.



KADERE İMAN

Sevgili çocuklar!

“Allah ‘a İman” konusunda görmüştük: Allah, her şeyi bilir. Daha önce olmuşları bilir. Daha sonra olacakları da bilir. Her şey O’nun takdirinde tecelli eder. O’nun bu bilmesine “Kader” denir. Meselâ biz doğmadan önce, ne zaman ve nerede doğacağımızı Allah bilir. Ne zaman ve nerede öleceğimizi bilir. Nerede, ne yapacağımızı bilir. Kısaca Allah, iyi veya kötü ne olacaksa, bunların tamamını daha önceden bilir.

İşte bu, kaderdir. Allah’ın bildiği şeyler de zamanı gelince olur. Buna da “kaza” denir. Yani iyi veya kötü her şey, olduğu zaman kaderin kazası olmuş olur. Meselâ, bizim şu anda yazıyı okuyacağımızı, Allah daha önceden biliyordu. Biz de bugün Allah’ın bildiği gibi elimizdeki yazıyı okuyoruz. Allah’ın bunu bilmesi “kader”dir. Bizim de o yazıyı okumamız “kaza”dır. Bulutların çıkması, yağmurun yağması, rüzgârın esmesi ve benzeri her şey “kader”dir ve “kaza”dır.

İyi olsun, kötü olsun... Yararlı olsun, zararlı olsun her şey “kader”e bağlıdır. Yüce Allah, insana akıl vermiş, düşünsün diye. İyiyi kötüden ayırsın diye. Güç, kuvvet vermiş, gücünü kuvvetini kullansın diye. Allah, hiç kimseyi, hiçbir konuda zorlamaz. Herkes dilediğini yapar. Dilerse iyilik, dilerse kötülük yapar. Dilerse faydalı, dilerse zararlı işler yapar. Fakat sonunda yaptıklarının hesabını kendisi verir. İyilik yapmışsa cennetlik, kötülük yapmışsa cehennemlik olur.



Her şey Yüce Allah tarafından yaratılmıştır.

“Hayır” adı verilen iyiliği de, “şer” adı verilen kötülüğü de Allah yaratmıştır.

Kullarına iyiliğin yapılmasını emretmiş, kötülüğü de yasaklamıştır.

Akıllı olan insan iyiliği yapmalı, mükâfatını almalıdır.

Kötülükten de uzaklaşmalı, cezasından kurtulmalıdır.

Böyle olmasaydı, yapılan kötülüklerden Allah sorumlu tutulurdu.

Bu ise kesinlikle doğru olmaz. Allah bizim yaptıklarımızdan sorumlu değildir.

Allah bize doğruyu, eğriyi göstermiştir. Faydalıyı, zararlıyı göstermiştir.

Bir de akıl vermiştir.

Ne yaparsak ondan biz sorumluyuz.

Meselâ çevremize zararımız dokunmazsa...

Kimse ile kavga etmez, dövüşmezsek...

Büyüklerimize saygılı olursak, Allah mükâfatımızı verir.

Çevremize zarar verirsek...

Kavgacı ve saygısız olursak, bunun da sorumlusu biz oluruz.

Cezamızı çekeriz.

Allah ibadet etmek için insanı zorlamaz.

Suç işlerken de onu engellemez.

Çünkü insan, akli ile bağımsızdır. Hürdür. Aklini iyi kullanır ibadet ederse, kendisi kazanır. Aksini yapar, suç işlerse, kendisi zarar eder.

Meselâ Allah hiç kimseye cinayet işlemeyi, adam öldürmeyi emretmez.

Trafikte hızlı gidip kaza yapmaya da zorlamaz. Tersine, akli kullanmayı ve zararlı şeylerden kaçınmayı emreder.

Fakat insanın ne yapacağını, Allah daha önceden bilir.

İşte bu “kader”dir.



Şu hâlde sevgili çocuklar! Müslüman, “kader”e inanmalıdır. “Kader”de bulunan şeyin olacağına da inanmalıdır. Bunun da “kader”e bağlı bir “kaza” olduğunu bilmelidir. Öyleyse “hayır” ve “şer” dünyada ne varsa hepsi “kader”e bağlıdır. Şimdiye kadar özetle şunu gördük: İnanç temelleri, yani İmanın Şartları altıdır.

Bunlar;
*Allah ‘a inanmak,
* Meleklerine inanmak,
* Kitaplarına inanmak,
* Peygamberlerine inanmak,
*Ahiret gününe inanmak,
* Hayır ve şerrin Allah ‘tan geldiğine, yani kadere inanmaktır.
Bunlara inanan kimse; Müslüman’dır.

“Allah, iman edip ve imanıla amel eden kullarından eylesin! ÂMİN...”





“ Kim Kur’an-ı Kerîm okur ve ondaki (hükümlerle) amel ederse, kıyamet gününde onun anne ve babasına tâç giydirilir.
O tâcın ışığı dünya evlerindeki güneşin ışığından daha güzeldir.
Buna göre Kur’an-ı Kerîm ile amel edenin durumunu siz düşünün...”

(Sünen-i Ebû Dâvûd 1,355)



BİLECİK BELEDİYESİ

İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No: 7
Merkez / BİLECİK

Tel: 0 228 212 11 68

Faks : 0 228 212 18 02

e-mail: bilecik@bilecik.bel.tr